

Kvinder på Tværs den 8. oktober, 2016

Kl. 10:00 til Kl. 12:00 i Skovlunde Frikirke

” Flourish!”

To grow or develop in a healthy or vigorous way, especially as the result of a particularly congenial environment.

"wild plants flourish on the banks of the lake"

*synonyms:* Grow, thrive, prosper, do well and develop

Gennem Kvinder på Tværs ønsker vi at alle kvinder i vores kirke kommer nærmere til Gud i deres daglig vandring med Ham. ”Flourish” er et engelsk ord der betyder at en plant eller et træ, for eksempel, har det godt i det område den befinder sig i, med rødderne i god jord og med nok vande, varme og sol.

På den samme måde, i vores vandring med Gud har vi brug for fællesskab i familien og kirken, at læse og forstår Guds ord, at tilbede og at bede...

Efeserbrevet kapital 6 fortæller os at vi blandt andet skal:

v17 Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. v18 Under stadig bøn og anrøelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige

Vi vil tage en af de ting der hjælper os med at blomstre, som vores tema denne gang, nemlig Bøn. Vi vil kigge på bøn hvor vi beder alene, som en måde at kommunikere med Gud og derigennem vokse i vores tro. Vi kigger også på bøn som en måde at bede for andre der har brug for vores bønner. Vores ”Flourish” tema fokuserer på hvordan vi kan blomstre som kvinder i vores familie, i kirken, på arbejde og i samfundet.

Bøn er et emne som både er kompliceret og enkelt. Jesus siger at Gud ved hvad vi vil bede for før vi begynder at bede.

Samtidig, fortæller Jesus os at vi konstant skal bede til Gud ligesom en nabo der har brug for brød til hendes gæster midt om natten og forsætter med at banker på indtil døren åbner!

David bad med salmer, mens Jesus gav os "Fader Vor." Daniel bad hver dag i hans vindue lige meget hvor farligt det var, mens Jesus tog ud alene til en bakke.

Vi har i biblen masse eksempler på mennesker der beder, ligesom vi har mange eksempler i dag; nogle på knæ, nogle står op, nogle sidder, nogle synger, nogle danser, nogle vifter med flag, nogle maler, nogle skriver, nogle læser andres digte og bønner, nogle læser en bestemt bøn højt og nogle er bare stille...

Vi vil gerne udforske nogle af disse facetter og målet er at komme nærmere til Gud, måske på en måde vi har ikke tænkt på eller praktiseret før.

Hvis du er en kvinde, kommer og vær med!

Mændene må godt bede for os!

KH

Shirley