

De fattige og sultne i vesten

Matt 9, 35-38:

Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple: Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.



CHASE

EASE

EAS

ROBINSON REUTERS

PROMGIRL
The Online Prom Superstore
Your dress is just a click away
It's all about your dress

DOW JONES

HERE'S WHAT'S NEWS FROM ER IN BUSINESS NEWS AND MORE

LIFE REVEALED
THE HIDDEN DOCUMENTARY FILMS SUMMER SERIES
BEGINS JUNE 18
HBO

Walgreens

Newark Air



Antti Brontelka stoucky.com/684477

Jeg vælger livet.

Mit liv skal ej leves med stress og jag,
jeg vælger at leve hver eneste dag
Lytte til min nabo - forstå hans smerte,
måske han har et sønderknust hjerte
Give hjertevarme og ikke kulde
Livet blir' skønt, når det leves til fulde

Jeg spurgte engang så ofte: Hvorfor?
Hvorfor er verden så ond og så hård?
Nu vil jeg hellere spørge dig Gud,
hvordan kan jeg blomstre og folde mig ud.
Bringe lidt solskin der hvor jeg bor
og være med til at ændre vor jord.

Lad mig eje din fred på min færden,
så kan jeg med glæde gå ud i verden.
Fortælle til dem der sørger og lider,
at der vil komme lysere tider
Vælg livet. Tro der er håb til stede.
Fyld livet med sang med, dans og med glæde!

September 1994

Eva Midtgaard